

FLEUR DOET EEN B(R)OEKJE OPEN

SHARE

Like 14

Tweet 2

+1 0

Share 0

0

Ik wil niet weten wat de mensen om ons heen dachten toen Fleur en ik elkaar voor het eerst in het echt ontmoetten. Het was in een klein koffietentje aan de gracht in de Jordaan. Het duurde geen 5 minuten voordat seks en liefde tot in de spannende details besproken werden. Af en toe keken we elkaar aan, verplaatsten we ons kort in de mensen om ons heen en gingen we fluisteren, om het vervolgens weer te vergeten en luid verder te gaan.



Fleur zit achter het platform fleurflirt.nl, dat gaat over seks, daten en relaties en alles wat daarbij komt kijken. Ik gaf al vaker in een mannenpanel op haar blog mijn mening over pikante zaken en nu vond ik dat het haar beurt was om persoonlijk te worden op Kwetsbare Held. Hier een kijkje in het b(r)oekje van Fleur.

Heb je pijn in je arm? Dan ga je dood. Tenminste, als je op internet gaat zoeken en de berichten op fora mag geloven. Je gaat lezen en het ene na het andere doemscenario komt voorbij. Anno 2014 beland je, zeker met persoonlijke en intieme vragen, al gauw op een forum. Tenzij je je vriendinnen om hulp vraagt. Zo

zaten wij een jaar geleden aan tafel, vier vriendinnen en ik. Een vriendin vroeg ons hoe wij dachten over seks na de bevalling en of het normaal is om na 5 weken nog geen zin te hebben. Tja, kom daar maar eens mee aan, bij vier kinderloze vrouwen. Het resultaat was dat niemand het antwoord had. Überhaupt antwoord.

Dergelijke vragen kunnen je gek maken, maar brengen je ook niet gelijk op de stoel van een seksuoloog. En zo geldt dat voor vele kwesties, ook over liefde, daten en relaties. Met die gedachte ben ik de site fleurflirt.nl gestart. De site fungeert als een vriendin en voorziet je van tips en inspiratie voor daten, flirten, seks en hoe je jouw relatie in topvorm krijgt en houdt. Daarnaast vragen we mannen het hemd van het lijf over alles wat vrouwen van ze willen weten! Kortom: Your daily shot of life & love!

Toch kom ik ook geregeld obstakels tegen. Niet alleen om iets voor mezelf te beginnen, maar ook het onderwerp 'seks' blijkt nog steeds een beetje taboe. Mijn eerste hindernis diende zich aan toen ik het aan m'n ouders ging vertellen. Ik zie me nog zitten, zaterdagavond. Op de bank bij de openhaard. "Pap, mam... ik ga een platform starten. Over liefde en seks." Mijn vader verslikte zich en dacht dat ik ambities had om de nieuwe Kim Holland te worden. Maar na het vertellen van mijn verhaal stonden ze gelukkig direct aan mijn kant. Daar stond ik dan, met een vinkje van mijn ouders. Het voelde alsof ik er was, maar het moest nog beginnen.



Belangrijk in het leven is om vooral bij jezelf te blijven. Wat wil jij en waar word jij gelukkig van? Stel je kwetsbaar op, wees open en eerlijk, volg je hart en je dromen. Uiteindelijk wordt het leven toch wel een bumpy ride, dus better make it a good one!

Kwetsbare Held in het mannenpanel op www.fleurflirt.nl over:

- [Hoe vaak mannen aan seks denken](#)
- [Welke kleding mannen van vrouwen mooi vinden](#)
- [Sexy vrouwen](#)
- [Wat weten vrouwen nog steeds niet van vrouwen](#)
- [Hoe mannen liefdesverdriet verwerken](#)